

Lerum

Brandväsendet i Lerum

Omkring 1910 bestod Lerums eldsläckningsmaterial endast av en brandspruta, vilken Statens Järnvägar ägde samt en spruta som tillhörde Hedefors fabriker.

Lerums frivilliga brandkår bildades 11 augusti 1913.

Kåren bestod vid denna tid av 25 man under ledning av brandchefen, Gustav Kindberg, kommunalstämmans ordförande.

Den första brandstationen låg på Almekärr gård, där det då fanns följande fordon:

En charabang för 10 man dragen av två hästar,

Två enspända kärror för material och en enspänd motorspruta.

1914 erhöll Frivilliga brandkåren en motorspruta av modell Ludwigsberg.

Förste brandchef blev Gustaf Kindvall som var brandchef åren 1913 – 1918.

Hans efterträddes av C.J. Ahlsén, som var brandchef mellan åren 1918 – 1930.

(1928 – 1931 var han även kommunalfullmäktiges och nämndens ordförande)

Han efterträddes av Einar Stenberg som var brandchef 1930 – 1951.

Denne erhöll Brand- och Lifförsäkringsbolaget Sveas förtjänstmedalj i guld 1948.

En ny brandstation uppfördes 1924 mellan det gamla skolhuset och järnvägsstationen.

Den första brandbilen byggdes 1926 av smedmästaren Johan Edwardsson.

1942 uppfördes en ny brandstation alldeles intill den gamla.

Brandkåren erhöll 1949 en jeep samt en Lännakärria med s.k. Panama-pump och 500 liters vattentank av Skogsförsäkringsaktiebolaget.



Bild: L.Wallén

Willys Jeep CJ 3A årsmodell 1946 från Skogsförsäkringsaktiebolaget finns kvar på Lerums brandstation

Skallsjö

1812 brinner järnbruket i Floda ned.

1848 ödeläggs spinneriet "Öfvre fabriken" vid Nääs fabriker i Tollered.

Nääs Fabriksbrandkår bildades 1927.

I februari 1953 invigdes Nääs fabriksbrandkårs nya brandstation i Tollered.

Kåren bestod av fem befäl och 20 man.

Det fanns två brandbilar, en jeep, en ambulans och två släpmotorsprutor.

Kåren hade släckningsavtal och släckte, förutom fabriksområdet, industrins bostadsområde samt eget och arrenderat jordbruk.

1981 läggs Nääs fabriker ned.

Bergum - Stora Lundby - Östad

1795, 7 juli, förstör byn Hjällsnäs i en brand. Största brandkatastrofen som drabbat Lundby socken.

Gråbo växte upp omkring järnvägsstationen omkring 1899.

1940 bildades Stora Lundby Frivilliga Brandkår.

1945 skadas Östads kyrka svårt i en brand.

1946 inrättades eget brandväsen för Östad kommun. Brandstation uppfördes på Matses gatan 2

1 januari 1952, slås Bergum, Östad och Stora Lundby socknar ihop till Stora Lundby kommun.

Vid kommunsammanslagningen 1952 fanns tre brandstationer. Huvudstation i Gråbo med understationer i Sjövik och Olofstorp. Fem brandbilar varav två nya och en äldre jeep med pump och vattentank.

1955 inträffade flertalet stora skogsbränder mellan 21 juli till 1 augusti.

1957, beslöts det att bygga en ny brandstation då den gamla låg på nya skolans blivande skolgård.

I markplanet stor vagnhall med plats för två bilar, sprutor, båt och materialkärror. På plan 2 fanns en bostadslägenhet, ett enkelrum med kokskåp och en expedition för brandchefen. I källaren tvätt och provtryckningsanordning för slang samt torkskåp, centralförråd för slang mm och garageutrymme för två brandbilar.

1960 upprättade Antens Sågverks AB en industribrandkår i samarbete med kommunen och fick låna motorspruta och annan material.

31 december 1989, totalförstördes livsmedelshallen vid Mjörnbatorget i Gråbo.

Nedan följer några av de bränder och händelser som inträffat genom åren i Lerum

1812

Kolboryds ladugård brann ned.

1846

22 juni bomullspinneriet vid Gamlebo Kullen, Ryggebol, brinner ned.

1893

Dergårdens manbyggnad brinner ned.

1901

Kolboryds mangårdsbyggnad totalförstördes.

1902

Kontors- och lagerbyggnaden vid Hedefors Väfveri AB brinner ned till grunden.

1905

Brinner Hillefors grynkvärn ner.

1908

Alla ekonomibygnader på gården Almekärr brinner ned.

1909

Hillefors grynkvärn brinner återigen ned.

1911

Villa Ekebacken i Almekärr brinner ned.

1913

6-7 mars brinner Edgrenska affärsfastigheten, Daniels Hage, i centrum.

14 juni rasar spåret vid järnvägsbygget öster om Ekudden.

1923

17 december brinner Georg Seatons jaktstott på Hyltenäs kulle.

1939

Natten 24-25 oktober brinner Britannia - fabriken i Stenkullen ned.



Bild: Bengt Dahlin

Ny brandstation uppfördes 1942 alldeles intill den gamla i Lerums centrum

1942

Haegerströms affär eldhärjas.

1948

Stamsjöhöjd brann ner till grunden.

1955

3 oktober brann Stenkullens kafé och konditori ner.

1967

Ölslanda kvarn brann ned.

1972

Gården Kolboryd brann 1 mars,
Brand inträffade i Ljungdahls
Färgfabriks lager

1973

Dergårdens ladugård brann ner.

1976

Den nya brandstationen i Hedefors
invigdes .

1985

Brand i ställverket vid Lerums station.

1986

29 juni, brand på Aspenäs Stuteri.
15 Arabhästar räddas.

1987

16 november, tågkatastrofen med nio
dödade.

1989

11 juni, härjas livsmedelshallen i Hulan
av eld.

1990

15 december, brinner Lerums prästgård
ner till grunden.

1993

21 mars, Stenkullens gamla skola
brinner ned.

[Åter till artiklar/texter](#)